

15 januari 2012

Beste vrienden van Make-A-Wish,

Zoals jullie weten vervult Make-A-Wish de hartenwens van kinderen met een levensbedreigende ziekte!

Alle medewerkers van Make-A-Wish werken aan zo een wensvervulling volledig op vrijwillige basis. Maar toch kunnen zij onmogelijk een wens realiseren zonder hulp van vele andere mensen, met het hart op de juiste plaats.

Jullie behoren bij deze lieve weldoeners, die ons enorm geholpen hebben bij de wensvervulling van **KOBE, op woensdag 14 december 2011!**

Toen we een paar weken eerder bij hem op eerste wensbezoek kwamen, vertelde hij ons zijn hartenwens : nl. het krijgen van een eigen, persoonlijke laptop, waarop hij spelletjes zou kunnen spelen en mailen en chatten met vrienden, nu hij voor lange tijd niet naar school kan gaan.

Maar wij, medewerkers van Make-A-Wish, zullen nooit de hartenwens zo maar gaan afgeven aan ons wenskind... Een heel programma wordt uitgewerkt (liefst vol verrassingen), rekening houdende met de hobby's en interesses van het kind.

Gaandeweg vielen we van de ene prettige planning in de andere. Na een paar weken vol van afspraken en regelingen zat de inkleding van de wensdag voor Kobe in mekaar. In bijlage bezorgen we een verslag van het verloop van die dag en een fotocollage van de gebeurtenissen.

Er rest ons alleen nog jullie een hele lieve en warme **DANK U WEL** te zeggen voor jullie onmisbare financiële steun!

Het zal voor Kobe en de ouders een onvergetelijke herinnering blijven!!!

Het wensteam :  
Trees – Nele – Cindy

## VERSLAG WENSDAG KOBE 11/135

Gisterenavond 14 dec '12, kwamen 3 blije wensfeetjes weer naar huis na Kobe's wensdag! Een eenvoudige wens, nl. een laptop, zo blijkt, maar met een mooie aangepaste wensinkleding. Alweer vervuld mede dank zij vele, lieve mensen met het hart op de juiste plaats!! We zijn hen allen enorm dankbaar!

Om 14u30 belden we stipt aan, zoals afgesproken. Een zenuwachtige Kobe verscheen in de deuropening. Een kleine attentie van ons voor hem en van hem voor ons, werd geruild. Snel open gemaakt en dan ... hop ... vertrekken voor een goed gevulde namiddag!! Zowel Kobe als de ouders wisten van niks. Ze lieten alles over zich heen gaan en ze kregen van ons als enige opdracht : genieten en intens beleven!!

Een uurtje later kwamen we aan bij Mc.Donalds in Mechelen. De eerste "waaaauw" van Kobe, die verzot is op Mc.Donalds waar hij nog maar zelden ging eten. Alles was daar goed voorbereid! Sin had de zaakvoerders verwittigd en een mooi gedekte tafel met ballonnen en pakjes stond gereserveerd klaar. Bij het buitengaan moesten we ook niks betalen, alles werd gesponsord tvv MAW! Super lief van Filip (filiaalhouder) en Stijn (assistent)!! Maar... vooraleer we buiten gingen kwam er nog een ander "waaaauw" moment... want plots stopte er een knalrode Ferrari aan ons raam. Een hele lieve dame (Hilde) kwam Kobe halen en hij mocht mee in de Ferrari een ritje maken (niet zonder eerst even achter het stuur te kruipen voor de foto's). Ondertussen reden wij met de ouders naar de volgende locatie, waar even later ook Kobe werd afgezet door de Ferrari-mevrouw en waar we alweer een "waaaauw" hoorden :

een prachtige praktijk van de super lieve dierenart Bart met nog 2 hele lieve collega's. Een nieuwe wereld ging open voor Kobe...! Hij, die verzot is op alle kleine huisdieren, kreeg er direct een kinder-operatieschort en mocht al dadelijk mee helpen bij de zieke katjes en hondjes. Kijken en luisteren in de oren, tandjes nazien, pijnlijk probleem opsporen enz... Daarna vertrokken Bart met Kobe in de "dieren-mobilhome" naar een hondenfokster, wiens nieuwe nest puppies een inenting moest krijgen. Wij allen met de auto in de achtervolging natuurlijk, pers inbegrepen! Alweer een hele lieve dame, de fokster, kwam open doen en liet ons allen binnen. Daar werd Kobe in een snelcursus omgetoverd tot een echte dierenarts. Algauw kende hij alle knepen van het vak! Alsof hij al zijn hele leven lang spuitjes gaf aan hondjes, oortjes nakeek, controles uitvoerde naar de balletjes enz...

Even later, weer aangekomen in de huispraktijk van Bart, moest Kobe eens mee komen naar de recoverie, waar in één van de hokjes (waar normaal de diertjes ontwaken na een operatie), een mooie witte pluchen beer stond met een plat, groot pak tussen zijn pootjes... Wat kon dat nu betekenen, vroeg Kobe zich af??? Misschien een boek over dieren, zo twijfelde hij even... Maar neen... hier kwam zijn echte wens uit de verpakking tevoorschijn : een LAPTOP!!! De vreugde kon niet op! Wat een heerlijke dag. Meermaals werden er traantjes weg gepinkt bij de ouders. Mooier kon het echt niet zijn!

Na afscheid te nemen van zo veel fantastische mensen, reden we weer huiswaarts naar Laarne. Hier hadden we nog een broodjesmand voorzien voor het gezin, om rustig en nagenietend de laatste honger weg te werken. Wij vertrokken terug huiswaarts en genoten onderweg van een SUPER geslaagde dag!!!!

Groetjes van de blije feetjes: Trees – Nele – Sindy



# Wensdag KOBE

## 14-12-2011





**Einde van een onvergetelijke  
dag voor Kobe!!  
Oprechte dank aan alle  
medewerkers van deze  
mooie wensvervulling!!  
Het wensteam :  
Nele - Sindy - Trees**

